

# MAANDBLAD

VAN HET

## Genealogisch-heraldiek Genootschap „De Nederlandsche Leeuw.”

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad en opgaven van adresverandering zijn te zenden aan den redacteur, Mr. H. W. VAN SANDICK, 101 Jan van Nassaustraat, te 's Gravenhage. Opmerkingen omtrent de verzending en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen zijn te richten aan den bibliothecaris, W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan van Nassaustraat, te 's Gravenhage.



Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Genootschap te richten aan den Secretaris, Jhr. Mr. E. B. F. F. WITERT VAN HOOGLAND, 190 Riouwstraat, die betreffende de bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan van Nassaustraat, beiden te 's Gravenhage.

Contributiën enz. aan den penningmeester, C. VAN ERPECUM, 18 Malvestraat, te 's Gravenhage.

Leden te 's Gravenhage betalen per jaar f 10 contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen f 6.

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken.

N<sup>os</sup>. 1 en 2.

XXVII<sup>e</sup> Jaargang.

1909.

### In Memoriam Jhr Mr E. W. F. WTTewaall VAN STOETWEGEN.

Onverwacht ontviel ons den 27 October 1908 het lid *Jonkheer Mr. Edmond Willem Ferdinand Wittewaall van Stoetwegen*, geboren te Kampen den 3 October 1840, zoon van Jhr Mr Henri Assuerus en van Jkvr. Elsabé Rolina Sandberg.

De heer Wittewaall begon op 24jarigen leeftijd zijn diplomatieken werkkring, en trad achtereenvolgens op als attaché, secretaris en raad van legatie, respectievelijk te Berlijn, Weenen, Konstantinopel, S<sup>t</sup> Petersburg en te Parijs, vervolgens als minister-resident in Japan, Brazilië en te Stockholm, en eindigde zijne diplomatieke loopbaan als Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te S<sup>t</sup> Petersburg, waar hij van 1883 tot 1899 werkzaam was. In deze laatste hoedanigheid heeft hij veel medegewerkt aan de voorbereiding voor de samenkomst der 1<sup>e</sup> Vredesconferentie, te 's Gravenhage in 1899 op initiatief van den Tzar gehouden.

Aan het genootschap droeg Jhr Wittewaall een warm hart toe; hoewel wij hem zelden in ons midden zagen, zoo heeft de tijding van zijn overlijden een diepen indruk gemaakt. Publiceeren deed hij zelden; alleen om de een of andere vraag te beantwoorden uit zijn

rijke collectie, die hij steeds meer uitbreidde, maakte hij gebruik van ons maandblad. Onderhoudend was het met Jhr Wittewaall een of ander genealogisch onderwerp te bespreken. Critisch maar tevens rechtvaardig van oordeel, kon hij in weinige oogenblikken de geschiedenis van een heel geslacht weergeven. Het drong daarbij tevens bewondering af, hoe iemand zoolang buitenland's vertoefd hebbende, zich op de hoogte had gehouden van onze familie-geschiedenis. Hij kon met recht een degelijk beoefenaar der geslachtskunde genoemd worden, al was hij op dit gebied min of meer een kamergeleerde, men klopte zelden te vergeefs bij hem om inlichtingen aan, die hij dan met de meeste bereidwilligheid en diplomatische beleefdheid beantwoordde.



In tegenwoordigheid van vele vrienden daalde den 31 October 1908 zijn stoffelijk overschot in den familie grafkelder op Nieuw Eik-en-Duinen neder.

Het „requiescat in pace”, zij hem toegebeden.

W. S. v. S.

's Gravenhage, December 1908.